

Seizoensboekje 2018-2019

Kringen, Tieners, K1ng K!ds en Onderwijsactiviteiten

Publieke versie



CAMA Evangelische Gemeente
PAROUSIA GOUDA

Voorwoord

Met dit seizoensboekje 2018-2019 willen wij u informeren over hoe CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda invulling geeft aan het gemeente-zijn met elkaar. In de eerste plaats doen we dit met binnen ons jaarthema “Koninklijk leven”. Daarmee zetten we de lijn voort die is ingezet in januari 2018. In januari 2019 zullen weer verder bouwen d.m.v. Een volgend jaarthema. Dit is echter nu nog niet bekend.

Het belooft opnieuw een bijzonder seizoen te worden. We zien een groeiend aantal bezoekers in de samenkomsten en we verwachten in het nieuwe seizoen de vernieuwde visie aan de gemeente te presenteren. Daarmee start een periode waarin we de gemeente mee willen nemen in de visie, de implementatie daarvan, en de gedachtengang die achter de verschillende onderdelen van de visie zit. Als voorganger en oudsten zijn we hier al een aantal maanden mee bezig geweest en we willen op een zorgvuldige manier de gemeente hierin meenemen.

Speerpunten

Dit seizoen willen we verder ontdekken wat het is om een Koninklijk leven te leiden, waardoor we iets van het hart van God en de cultuur van de hemel zichtbaar maken in:

- in ons persoonlijk leven
- in de manier van gemeente-zijn
- als zegen voor Gouda en omgeving

Het is de bedoeling dat het onderwijs hierover vanuit de zondagse samenkomsten ook een plek zal krijgen op de kringen, in het jeugd- en jongerenwerk en d.m.v. centrale Bijbelstudies.

Dankwoord

De Raad wil langs deze weg het grote aantal vrijwilligers, dat zich ook dit seizoen weer met veel passie en energie inzet voor God en Zijn gemeente, hartelijk danken en wensen hen Gods rijke zegen toe bij hun arbeid in Zijn Koninkrijk.

Slotwoord

Wij wensen iedereen een gezegend seizoen 2018-2019 toe. We hopen en bidden dat het een seizoen zal zijn, waarin we onder leiding van de Heilige Geest verder toegroeien naar het beeld van de Here Jezus, tot eer en glorie van onze hemelse Vader. We hopen bidden ook dat in dit seizoen de onderlinge verbondenheid zal worden ervaren door een groeiend groep mensen die deel uitmaken of gaan uitmaken van Parousia Gouda. Bovenal verlangen we weer naar een seizoen waarin Jezus Christus, onze Redder, Heiligmaker, Geneesheer en komende Koning centraal zal staan. Hem komt alle eer en glorie toe.

Namens de Raad van de CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda.
Johan Selier (voorganger)

september 2018



Kringen



Voorwoord

Dien elkaar met de liefde van Christus!

De kringen binnen onze gemeente zijn erg belangrijk. Wat is het goed om met elkaar samen te komen, om elkaar tot een hand en een voet te zijn en om samen studie te doen, zodat we mogen groeien. Als mens en in ons geloof.

Vanuit de liefde van God voor ons, kunnen wij er zijn voor elkaar. Mogen wij ons onderdeel weten van Zijn huisgezin. Elkaar liefhebben en aanmoedigen te zijn wie God ons heeft gemaakt.

Het doel van de kringen:

- Ontmoeting en gemeenschap
- Door (Bijbel)studie groeien als mens en in geloof
- Aanbidding in de vorm van onder meer zingen en/of gebed

Dit alles tot eer van God!

Belangrijk is dat er ruimte is voor het delen van geloofsvragen en twijfels. Voor het ontdekken van de prachtige mysteries die liggen besloten in het Evangelie. Wie God voor ons wil zijn en wat Christus voor ons heeft gedaan.

Belangrijk is ook dat ieder lid/vaste bezoeker een plek heeft waar hij/zij op kan terugvallen. Dat er ruimte is voor een lach en een traan. Voor het delen van belangrijke gebeurtenissen in je leven. Of misschien wel het delen van dingen die mis gaan in je leven en die in het licht gebracht moeten worden. Zodat we het bij God kunnen brengen en elkaar kunnen helpen en aanmoedigen echt te leven vanuit ons hart, i.p.v. te vluchten in dingen die niet goed zijn voor ons.

Laten we Zijn voorbeeld volgen en elkaar de voeten wassen! Laten we elkaar op de kringen, maar ook daarbuiten, dienen en de liefde van Christus door ons heen laten werken. Zijn licht laten schijnen door ons heen!

Zoals Talitha Nawijn zo prachtig zingt: “Toon Mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad!”. Heerlijk, toch?

Zusterlijke groet,
Nelleke de Wit
Kringcoördinator



Agenda Kringen

Hieronder staan de data die voor de kringen zijn gereserveerd. Houdt deze data zoveel mogelijk aan bij het inplannen van de Kringavonden, zodat andere gemeenteactiviteiten niet in het gedrang komen.

2018			
week 36	3-sep	t/m	9-sep
week 38	17-sep	t/m	23-sep
week 40	1-okt	t/m	7-okt
week 42	15-okt	t/m	21-okt
week 44	29-okt	t/m	4-nov
week 46	12-nov	t/m	18-nov
week 48	26-nov	t/m	2-dec
week 50	10-dec	t/m	16-dec
2019			
week 2	7-jan	t/m	13-jan
week 4	21-jan	t/m	27-jan
week 6	4-feb	t/m	10-feb
week 8	18-feb	t/m	24-feb
week 10	4-mrt	t/m	10-mrt
week 12	18-mrt	t/m	24-mrt
week 14	1-apr	t/m	7-apr
week 16	15-apr	t/m	21-apr
week 18	29-apr	t/m	5-mei
week 20	13-mei	t/m	19-mei
week 22	27-mei	t/m	2-jun
week 24	10-jun	t/m	16-jun
week 26	24-jun	t/m	30-jun
week 28	8-jul	t/m	14-jul

Noot:

I.v.m. de privacy:

de telefoonnummers en e-mailadressen van de kring- en cursusleiders staan vermeld in het foto-en adressenboekje op www.parousia.nl/intranet voor leden en vaste bezoekers. De boekjes zijn alleen toegankelijk voor leden en geregistreeerde bezoekers d.m.v. een wachtwoord. Het wachtwoord kunt u aanvragen bij de secretaris: E-mail:

secretarisgouda@parousia.nl

Het Coach Team van het Kringenwerk 2018-2019

Hieronder het Kringenwerkteam voor het komende seizoen. De Kringcoördinator faciliteert de kringleiders waar mogelijk in organisatorische zin. Voor gegevens over de kringen kunt u mailen naar: kringcoordinatorgouda@parousia.nl. Daarnaast inspireert zij kringleiders zoveel mogelijk d.m.v. een inspiratieprogramma op www.inspiratievoorkringleiders.nl. Dit seizoen zal het programma van start gaan. De coach is er om de kringleiders persoonlijk te coachen, waar nodig en gewenst

Kringcoördinator

Nelleke de Wit

kringcoordinatorgouda@parousia.nl

Kringcoach

Jan Sybrandi



Kring Chava

Kringcoach: Elisabeth van Zijl

Plaats: Gouda e/o.

Dag: Woensdagavond
Tijd: Van 19:30 uur - 21:45 uur
Frequentie: Tweewekelijks

Visie:

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen (2 Kor 5:17)

Een nieuwe schepping! Vanuit die versterkte identiteit willen wij verder leven en zoeken naar antwoorden aan de hand van gesprekken, boeken en Bijbelverhalen. Dit om dichterbij Hem te kunnen leven en meer van Hem kunnen geven aan anderen.

We richten ons op studie, ontmoeting en toerusting/bemoediging. Het thema is variabel in overleg. De kringcoach bereidt de avonden voor.

Het hoofddoel is groeien in geloof en kennis van Wie God is en voor ons wil zijn.

De naam van onze kring is Chava (Eva). Chava betekent leven en is de moeder van alle moeders. Wij zijn een kring van moeders en staan open voor moeders van alle leeftijden. Voel je welkom!

Kring ConnAct

Groepsleiding: Joël Cappon
Info: 06 19630705

**Mede-
groepsleiding:** Judy Cappon
Info: 06 24236639

Plaats: Wisselt per keer.

Dag: dinsdagavond
Tijd: Van 19:30 uur - 21:45 uur
Frequentie: Tweewekelijks

Doelgroep: Iedereen

Aanpak:

We willen met elkaar als geestelijk gezin functioneren. Onze naam 'ConnAct' laat zien dat we met elkaar willen leven in verbinding, en daarbij ook actief willen zijn. Dat betekent veel aandacht voor elkaar hebben, voor elkaar willen zorgen als dat nodig is, samen plezier maken en ook trouw zijn in het bezoeken van onze kringavonden. Daarnaast worden verschillende vragen vanuit de Bijbel behandeld. Geen vast programma, maar meebewegen met wat er speelt.



Kring English Bible Study

Kringleider: Padmore Owusu

**Mede-
Kringleider:**

Plaats: At the homes of our
members

Dag: Wednesday
Tijd: At 19:30 h
Frequentie: 1x in 2 weeks

Doelgroep: Engelstaligen
Gemiddelde leeftijd: Jong en Oud

Aanpak:

To burrow more deeply into the word and the heart of God, to develop strong relationships with each other, and to build cultural bridges around the world. Our group has people from North America, Africa, Asia, and Europe and maintains contact with former members in Australia and elsewhere.

Feel free to join us and bring other people along.

We are friends with missionary family Dick and Johanna de Koning.

Kring Gnirk

Kringleider: Marcel de Jong

Plaats: Bij verschillende kringleden thuis

Dag: Donderdag

Tijd: Vanaf 19:45 uur:

Frequentie: Om de drie weken

Doelgroep: Iedereen

Gemiddelde leeftijd: Dertigers met jonge kinderen

Aanpak:

Om-de-beurt bereidt een kringlid het programma voor. Invulling is helemaal vrij (Bijbelstudie, gastspreker, film, muziek, spel, etc.) De gastvrouw of man-des-huizes is verantwoordelijk voor de opening van de avond (muziek, korte meditatie, getuigenis, etc.). Vooraf wordt er een planning gemaakt.

Wij komen bij elkaar voor studie, ontmoeting, gebed en gezelligheid.



Kring Kringlopers

Contactpersoon: Thon van Eijk

Plaats: huiskamer

Dag: Zondag

Tijd Vanaf 20:00 uur

Frequentie: Tweewekelijks

Doelgroep: Een gemêleerd gezelschap, van single tot gezin
Gemiddelde leeftijd: 35-65

Aanpak:

Wij zijn een veelzijdige kring die lief en leed met elkaar deelt. We hechten veel waarde aan zorgdragen voor elkaar. Vertrouwen, openheid, gebed, studie, humor en gezelligheid zijn samenbindende factoren in onze kring. Het thema van het seizoen wordt in overleg bepaald. Onze kring bestaat al jaren uit jonge en ervaren gezinnen, maar ook uit singles. Een heel diverse groep dus. De meesten van ons wonen in de Goudse regio Kort Haarlem, maar dat is natuurlijk geen vereiste. Benieuwd hoe een avondje met de Kringlopers verloopt? Je bent van harte welkom!

Wij hebben als zendelingsechtpaar Dick en Johanna geadopteerd.

Hoofddoel: Zowel studie als ontmoeting

Leden bereiden de avond om de beurt voor, tenzij het echt je ding niet is.

Thema: varieert per seizoen

Kring Levende Stenen

Kringleider: Vera Anker

Plaats: Fam. Van Eijk

Dag: Woensdag,
Tijd: Vanaf 19:30 uur
Frequentie: Tweewekelijks

Doelgroep: Gemeenteleden Parousia Gouda
Gemiddelde leeftijd: 50 tot 100

Aanpak:

Hoofddoelen van deze kring zijn studie en ontmoeting. Een stel leuke en positieve Christenen, dat bijelkaar komt om hun geloofsleven te verdiepen en praktisch te maken. Een kring die levendig is en die serieuze zaken weet te combineren met veel humor. Een kring die er wil zijn voor elkaar en waar gebed een belangrijke plaats inneemt.

Leden bereiden om de beurt een avond voor (theoretisch), en de thema's kunnen zowel een boek zijn als een Bijbelboek (als bijv. Wake up).

Wij hebben als zendelingsechtpaar Jacco en Suzana Zutphen geadopteerd. We houden contact via e-mail.



Kring News Boys

Contactpersoon Bas Vreeke

2^e Contactpersoon Allert Jan Versluis

Plaats: Overal en nergens,
bij mooi weer buiten
(inclusief vuurpot)

Dag: Woensdagsavonds
Tijd: van 20:00 - 22:00 uur
Frequentie: Om de 2 weken

Doelgroep: Mannengroep
Gemiddelde Leeftijd: 30-65

Aanpak:

Wij zijn een mannenkring die heel mooi kan zingen. Daarnaast bespreken we elke week een stuk uit de Bijbel of een boek. We komen elke 2 weken bij elkaar; Er is altijd ruimte om elkaar te steunen en te bemoedigen met eigen verhalen, mooie en/of moeilijke, en te bidden. En ja, mannen onder elkaar betekent veel lachen maar er is ook genoeg openheid om eens flink te snotteren. Mannen houden van doelen. Ons doel is 'groeien in Christus' geleidt door de Heilige Geest en hierdoor leven in overgave!!

Wij hebben als zendelingsechtpaar Rudy en Marina Wassens geadopteerd.

Kring Oase

Groepsleiding: Anneke Onrust

**Mede-
groepsleiding:**

Plaats: Fam. Onrust

Dag: Dinsdagavond
Tijd: Koffie/thee 19:30 uur
Frequentie: Tweewekelijks

Doelgroep: Voor iedereen die zich thuis voelt bij ons
Gemiddelde leeftijd: Tussen 30 en 70

Aanpak:

Vrije keuze in onderwerpen, wat iemand aangeeft. Voorbereiding wisselt qua persoon. Voorbeelden van behandelde onderwerpen: Bergrede, Daniël, 'Het Evangelie in de sterren'.

Wij hebben als zendelingsechtpaar Rudy en Marina Wassens geadopteerd.



Kring Ontmoeting

Kringleider: Jan van der Ster

**Mede-
kringleider:**

Plaats: Fam. Bakker

Dag: Donderdagavond
Tijd: Van 19:45 uur - 22:00 uur
Frequentie Tweewekelijks

Doelgroep: Iedereen
Gemiddelde leeftijd: 40 a 45 jaar

Aanpak:

Onze kring is een streekkring: *Driebruggen, Waarder Bodegraven Oudewater en Schoonhoven*, natuurlijk mogen ook mensen uit andere plaatsen zich bij ons aansluiten.

Als kring willen we Godgericht en van daaruit praktijkgericht en mensgericht bezig zijn.

Onze eerste twee doelstellingen willen we bereiken door met elkaar te bespreken hoe de lessen uit de Bijbel in het dagelijkse leven toe te passen. Met elkaar spreken we af wat voor boekje of onderwerp we gaan behandelen. Wie van de groepsleden wil, bereidt de bijbelstudie voor. Persoonlijk delen met elkaar en voorbede zijn voorbeelden van het derde aspect. Hier-bij staan open communicatie en vertrouwelijkheid centraal. We hebben af en toe een uitje of eten met elkaar.

We willen dus er voor elkaar zijn in velerlei opzichten en ook voor jou als mogelijk nieuw kringlid!

Wij hebben als zendelingsechtpaar Dick en Johanna de Koning geadopteerd.

Kring Overdag

Groepsleiding: Willeke Hagoort

Plaats: Leo en Marjan Boot,

Dag: Donderdagmiddag

Tijd: Van 19:45 uur - 21:45 uur

Frequentie: Driewekelijks

Doelgroep: Iedereen die liever overdag dan 's avonds naar een kring gaat.

Aanpak:

studie, gebed en ontmoeting

Ons doel is groeien in geloof, elkaar bemoedigen en elkaar ondersteunen.

Het afgelopen seizoen hebben we een begin gemaakt met het boekje 'Focus op Israël' van het Israëlcentrum; een boeiende studie. In september gaan we hiermee verder, en kiezen dan met elkaar weer een nieuw onderwerp.

Naast deze studie nemen we tijd om elkaar beter te leren kennen, en tijd voor gebed: we bidden voor elkaar, en voor mensen die ons gebed nodig hebben, in de breedste zin van het woord.

Soms eten we met elkaar: dan neemt iedereen iets mee.

We zijn nog van plan om het Israëlcentrum in Nijkerk te bezoeken, en naar de film 'Israël' in het Omniversum te gaan.



Kring De Soul Sisters

Kringleiding: Margreet Nagtegaal

Plaats: Gouda eo

Dag: Woensdagavond
Tijd: Van 19:30 uur - 21:45 uur
Frequentie: Tweewekelijks

Doelgroep: Vrouwen
Gemiddelde leeftijd: 30-50

Aanpak:

We zijn, zoals de naam al zegt, een vrouwenkring. We behandelen op het moment een gedeelte uit de Bijbel, hierin zoeken we verdieping/ uitleg/ interpretatie zoals het toen was, maar trekken het ook naar het heden met persoonlijke verhalen. We hebben eerder ook al diverse (andere) boeken behandeld. Op de avonden maken we tijd voor koffie en gesprek, zang en gebed. Daarnaast proberen we als kring ook ontspannende dingen te organiseren, zoals de bioscoop of een wandeling. Ons zendingsgezin is de familie Wassens uit België.

Kring “TwentyOne”

Groepsleiding: Renate Visser

Plaats: Gouda

Dag: Zondag

Tijd: Van 19:30-21:00 uur

Frequentie: Eens in de twee weken

Aanpak:

Met enige regelmaat komen we bij elkaar voor de gezelligheid en ontmoeting. Naar onze mening is het delen van lief en leed een van de belangrijkste dingen in een gemeente en is daar in een kring ruimte voor. Van tijd tot tijd hebben we dus ook een ontspannen avond. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn in de groep.

Wij ondersteunen het zendelingsechtpaar Jacco en Suzana Zutphen.



Kring 'Vurig'

Kringleiding: Ron Rijnveld

Plaats: Gouda en Krimpenerwaard
(Ouderkerk, Gouderak,
Gouda e.o.)

Dag: Dinsdagavond

Tijd: Van 19:45 uur - 21:45 uur

Frequentie: Tweewekelijks

Doelgroep: Echtparen

Aanpak:

Doelen: (bijbel)studie, persoonlijke (geloofs)groei en ontmoeting.

Om de beurt bereidt een kringlid de avond voor. Thema's variëren.

Voor het seizoen 2018-2019 gaan we ons verdiepen in strategieën voor gebed, met behulp van het boek 'Vurig' van Priscilla Shirer. Dit onderwerp is gekozen naar aanleiding van de film 'Warroom', die gaat over de kracht van gebed. Daarnaast is er veel ruimte voor persoonlijke gesprekken en bemoediging.

Kring What's in a name

Kringleider: Dirk-Jan Zegelaar

***Mede-
kringleider*** Rianne Zegelaar

Plaats: Varieert

Dag: Zondagavond

Tijd: 20:00 uur

Frequentie: 1x in de 2 weken

Doelgroep: Dertigerskring, stellen met een (jong) gezin
Gemiddelde leeftijd: 30, en een enkele (begin) 40-er

Aanpak:

Per seizoen wordt een (Bijbel)boek gekozen. De leden bereiden om de beurt een avond voor. Het doel van de kring: Het leven delen, lief & leed, ontmoeting, voor elkaar bidden, leuke dingen met elkaar ondernemen, samen groeien, tijdens de avonden Bijbelstudie.



K1ng K!ds



K1ng K!ds

K1ng K!ds is er voor vier leeftijdsgroepen:

- * Crèche van 0 tot 2 jaar in het lokaal naast de Informatiestand;
- * Peuters van 2 tot 4 jaar in het lokaal achter de registratietafels;
- * Onderbouw van 4 jaar tot en met groep 3 van de basisschool in de linker gymzaal;
- * Bovenbouw vanaf groep 4 tot en met groep 7 van de basisschool in de rechter gymzaal.

De wisseling van Crèche naar Peuters is bij 2 jaar, van Peuters naar Onderbouw met Kerst en na de zomervakantie als het kind 4 jaar is en van Onderbouw naar Bovenbouw na de zomervakantie als het kind in groep 4 zit. Kinderen vanaf groep 8 van de basisschool en het voortgezet onderwijs vallen onder het Jongerenwerk (zie hierna). De wisselingen worden door de teamleiders van de verschillende groepen gecoördineerd.

Het K1ng K!ds-programma wordt tijdens de eredienst aangeboden. Ongeveer één keer per maand is er een AL-dienst (voor Alle Leeftijden). Via het (digitale) zondagse Mededelingenblad en het maandelijkse Mini Magazine worden ouders op de hoogte gebracht wanneer er een AL-dienst is en dus géén K1ng K!ds voor onder- en bovenbouw. Vanuit K1ng K!ds is een apart team actief dat de AL-diensten een kindvriendelijk tintje probeert te geven. De crèche en de peutergroep van K1ng K!ds zijn er wel elke week en ook tijdens de hele dienst, het hele jaar door (geen vakantiestop).

In bijgaand schema vind je de teamleiders van elk onderdeel van de K1ng K!ds-organisatie. Bij hen kun je terecht voor specifieke vragen over het kinderwerk voor je kind(eren).

Hoewel geen K1ng K!ds-ochtend hetzelfde is, is er wel een gebruikelijk verloop van de ochtend. Alle medewerkers van een bepaalde ochtend komen al om 9.30 uur bij elkaar om de laatste regedingetjes door te spreken en samen te bidden voor de kids en het programma.

Het registratieteam (dat zich bevindt bij de ingang van de grote zaal) geeft vanaf 9.45 uur naambadges aan de kids en daar wordt ook het geld voor een goed doel ingezameld (we sparen voor Jacco en Suzana in Brazilië).

Alle kinderen gaan samen met hun ouders de Eredienst in om mee te zingen in de aanbiddingsdienst. Na het seintje van de zangleider(ster) gaan de kinderen samen met de leiding naar de gymzalen om eerst samen met elkaar te spelen tijdens de inloop.

Daarna volgt een Bijbelverhaal en vervolgens gaan de kinderen in kleine groepjes uiteen om met hun leeftijdsgenoten met het Bijbelgedeelte aan de slag te gaan. Dat kan via een gesprek, een quiz of een knutselwerkje. Ook wordt er in het kleine groepje gebeden.



Ook bij de peuters wordt er gezongen, verteld, gebeden en geknutseld. Bij de peuters is veel ruimte om samen te spelen en ondertussen met andere kinderen en de leiding contact te hebben. De vertelbeer nodigt elke peuter uit zijn of haar belevenissen te vertellen. De crèche is open vanaf 9.45 uur. Hier wordt je kleintje goed verzorgd, terwijl je in de dienst zit. Spelen, wat drinken en eventueel verschoneren, dat is het aanbod van de Parousia-crèche.

De crèche-medewerkers halen, indien een kind ontroostbaar is, de ouders uit de grote zaal. Hun naam verschijnt dan via de beamer op het scherm.

We nodigen je uit om eens te komen kijken bij K1ng K!ds. Gewoon om te kijken waar je kind wekelijks zo'n twee uren verblijft of om eens te beoordelen of je je gaven en talenten wilt inzetten in dit stuk gemeentewerk. Er zijn veel verschillende mogelijkheden om mee te doen, waaronder creatieve bijdragen aan het programma, verhalen vertellen, als groepsleider voor baby's, peuters, kleine en grote kinderen.

Er zijn een groot aantal K1ng K!ds-medewerkers in leeftijden variërend van 12 tot over de 65 jaar, maar die zijn ook wel nodig om - zonder zelf te vaak de eredienst te missen - onze kids de leukste uurtjes van de week te bezorgen. Als K1ng K!ds-medewerkers streven we er met z'n allen naar, kinderen van 0 tot 11 jaar iets van het geloof mee te geven voor het leven, maar hen ook te laten zien hoe je christen in de praktijk bent door onze manier van omgaan met elkaar.

Mogen we ook dit seizoen weer rekenen op jullie aller steun en gebed voor alle K1ng K!ds- kinderen en -medewerkers?

K1ng K!dsleiding

Jongerenwerk



Jongerenwerk Parousia Gouda

Seizoen 2018-2019

Voor de jongeren:

“Leuk dat je dit leest!... We zijn eigenlijk erg benieuwd waarom je dit boekje open hebt gedaan. Laat het ons weten... en de eerste reacties krijgen een verrassing ;-)”



Voor de ouders, ouderen en andere die van lezen houden:

Leren geloven en dienen

Parousia Gouda vindt het belangrijk dat onze jongeren goed onderwijs krijgen en thuis zijn in de bijbel. De bijbel moet altijd de basis zijn. Van hieruit willen we werken met andere materialen/bronnen.

Communicatie van en naar elkaar is ook erg belangrijk. Openheid en eerlijkheid, transparant durven zijn naar elkaar, kwetsbaar opstellen. Hierin is het erg belangrijk dat je jezelf bent. God heeft iedereen als een parel gemaakt die naar velerlei kanten mag schitteren. Dit willen we de jongeren leren.

Natuurlijk speelt u als ouder hierin ook een belangrijke rol. Parousia is maar 2 uur per week, dan houden we nog ruim 160 uur over in een week.

In liefde zullen we met elkaar de jongeren sturen en ze plicht en trouw bijbrengen met als doel dat ze langzaam in gaan zien wat hun bestemming is en dit ook gaan uitleven in een leven van overwinning en overgave!

Ontspannen

Naast al deze belangrijke zaken is het goed regelmatig te ontspannen en lol te hebben met elkaar. Heerlijk met je club gaan strandwandelen/zwemmen/BBQ en wat al niet meer. Elkaar leren kennen gaat sneller als je “dingen” met elkaar doet.

Parousia Gouda vindt het belangrijk dat naast het jongerenwerk tijdens de eredienst de jongeren ook gestimuleerd worden om mee te doen aan andere activiteiten. Dit ook omdat geloven niet alleen op zondag plaatsvindt.

Hiervoor zijn er diverse activiteiten die door de Parousia worden georganiseerd of ondersteund met focus op jongerenwerk.

Denk hierbij aan het Impact Event, of de Goudse PraiseAvonden die ook bedoeld zijn voor onze jongeren.

Niet omdat het moet maar omdat het mag!

Uiteindelijk is het verlangen van de Parousia Gouda dat Gods Geest gaat werken in de harten van onze jongeren zodat zij zelf van binnenuit het uit gaan leven.

Follow Me 1 (Groep 8 & 1ste klas)

De groep Follow Me zal bedoeld zijn voor groep 8 van de basisschool en voor de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

Doel: De bijbel leren ontdekken en beter begrijpen. Leren wie je mag zijn in Christus.

Ongeveer 20x per jaar tijdens de preek hebben we een meeting op zondag.

Ongeveer 4x per jaar organiseren we een groepsactiviteit op een ander moment dan tijdens de dienst. Deze activiteiten kunnen samen met Solid Friends gegeven worden, maar dat hoeft niet.

Basisleiding Follow Me:

Hanna Zwijnenburg, Thomas van Nierop & Tjeerd Oosterhuis

Solid Friends (klas 2 & 3de klas)

De groep Solid Friends is hechte groep. Dit zorgt voor meetings waarbij de jongeren met elkaar de bijbel kunnen openen en samen gaan verkennen.

Doel: De bijbel te leren kennen, om bewust te worden van het eigen geloof en hier vanuit te gaan leven. Een start maken het geloof handen en voeten te geven.

Ongeveer 20x per jaar tijdens de preek hebben we een meeting op zondag. Ongeveer 4x per jaar organiseren we een groepsactiviteit op een ander moment dan tijdens de dienst. Deze activiteiten kunnen samen met Follow Me gegeven worden, maar dat hoeft niet.

Basisleiding:

Geert & Lieke Brouwer

Jongerenkring (18-)

De jongerenkring is een groep waarbij de jongeren al meer zelfredzaam zijn met het geloof. Dit zorgt voor meetings waarbij de jongeren met elkaar de bijbel kunnen openen en gaan verkennen.

Doel: Het geloof verder handen en voeten te geven middels de bijbel en de praktische invulling ervan.

Ongeveer 20x per jaar een meeting. Het moment van de jongerenkring zal in overleg bepaald worden. Maar vanaf september starten we tijdens de preek.

Basisleiding Jongerenkring:

Martin Rechaud

JES

Naast de 3 basisgroepen hebben we ook een groep speciaal voor jongeren die om wat voor reden dan ook minder goed passen binnen een reguliere groep. Hun doel is om de bijbel te leren ontdekken en beter te begrijpen. Leren wie je mag zijn in Christus.

Wij kijken er erg naar uit om de tieners weer te ontmoeten en samen met hen een fantastisch jaar te maken.

We hebben als slot nog 1 prangende vraag:

We weten en ervaren dat we dit niet alleen kunnen. Wilt u het jongerenwerk & de tieners meenemen in uw gebed?

Geert & Lieke Brouwer
Jongerencoördinator



Rooster Solid Friends, Follow Me, Jongerenkring en JES

Datum	Jongerenwerk?
zondag, september 02, 2018	JA
zondag, september 16, 2018	JA
zondag, september 30, 2018	JA
zondag, oktober 14, 2018	JA
zondag, november 04, 2018	JA
zondag, november 18, 2018	JA
zondag, december 02, 2018	JA
zondag, december 16, 2018	JA
zondag, januari 13, 2019	JA
zondag, januari 27, 2019	JA
zondag, februari 10, 2019	JA
zondag, maart 10, 2019	JA
zondag, maart 24, 2019	JA
zondag, april 07, 2019	JA
zondag, mei 12, 2019	JA
zondag, mei 26, 2019	JA
zondag, juni 16, 2019	JA
zondag, juni 30, 2019	JA
zondag, juli 14, 2019	JA

Onderwijsactiviteiten



Bijbelstudie: Brief aan de Galaten



Cursusleider Johan Selier

Plaats: Driestar Educatief
Burg. Jamessingel 2
2803 PD Gouda



Datum: 25 september; 9 oktober; 23 oktober; 6 november; 20 november;
4 december.

Tijd: Melden bij de receptie voor cursus Johan Selier.
20:00 uur - 22:00 uur

Voor vragen: Johan Selier
Voorgangergouda@parousia.nl

Aanpak:

BIJBELSTUDIE BRIEF AAN DE GALATEN

In navolging van de Bijbelstudie van de Brief aan de Efeziërs gaan we ons nu richten op wat Paulus onder leiding van de Heilige Geest mocht schrijven aan de gemeente in Galatië, en daarmee ook voor ons. Er staan geweldige lessen in voor ons leven. Wat betekent het om te leven in en door genade? Welke plek neemt geloof daarvoor in? En hoe zit het met de wet. Wat is het verschil tussen de werken van het vlees en de vrucht van de Geest? Wat betekent het dat we gestorven zijn met Christus en toch leven? Deze en andere vragen zullen worden behandeld in deze studie. Hopelijk tot dan.

Er is voldoende parkeergelegenheid.

Van harte aanbevolen iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Wilt u een gast meenemen, dan mag dat uiteraard ook. Meer info: Johan Selier

E: voorgangergouda@parousia.nl

Opmerking:

Op dit moment is er nog niets bekend over onderstaande cursussen/onderricht:

- Alpha Cursus
- Youth Alpha

Zodra er informatie hierover is wordt dit weer in het seizoensboekje opgenomen en via het mededelingenblad en/of het Mini Magazine bekend gemaakt.

De raad
september 2018

